

Αίολος

3η ΟΜΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ



Αρ. 15 ΙΟΥΛΙΟΣ 2000

Αλλη μία χειμερινή προσκοπική χρονιά τελείωσε και τα λυκόπουλα, οι πρόσκοποι, οι ανιχνευτές και τα αρχηγεία ετοιμάζονται για την Ερμιόνη. Από την κορυφαία δράση της χρονιάς δεν μπορούν να λείψουν οι παλαιοί τριτοομαδίτες, γι' αυτό και ο "Αίολος" που κρατάτε στα χέρια σας είναι γεμάτος από Ερμιονίτικο κλίμα και αναμνήσεις από ταξίδια με την δεκάκωπη. Διαβάστε τον και αρχίστε να ετοιμάζετε το σακιδιάκι σας ακολουθώντας τη λίστα εφοδίων για τον παλιό πρόσκοπο: υπνόσακος, μαγιώ, πετσέτα, караβάνα και πηρούνι (προαιρετικά).

Η Πυρά φέτος θα γίνει το **Σάββατο 15 Ιουλίου** στο γνωστό σε όλους μας πια Μπίστι. Μετά τις 20.00 θα μπορούμε να ανέβουμε στον κατασκηνωτικό χώρο (όσοι δεν σκοπεύουν να μείνουν στο "Παλαίειο" που ετοιμάζει η Ομάδα για τους πιο πιστούς και σκληραγωγημένους παλαιούς) για να συμμετάσχουμε κι εμείς στα τραγούδια και τα σκετς της Πυράς.

Καλή κατασκίνωση!

Βαρύτατο πλήγμα για την οικογένεια της 3ης ήταν ο πρόωρος θάνατος της Αρχηγού Αγέλης **Μελίνας Παπαμανώλη**.

Η Μελίνα –εγγονή του Νικόλαου Παπαμανώλη, από τους πρώτους τριτοομαδίτες– ήρθε στην 3η το 1992 σε ηλικία ανιχνεύτριας και αμέσως ενστερνίστηκε το τριτοομαδίτικο πνεύμα. Έδειξε ιδιαίτερο ζήλο, δυναμισμό και ωριμότητα σε κάθε δράση και κυρίως στις ναυτικές, με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα να γίνει Υπαρχηγός και σε πολύ μικρό διάστημα Αρχηγός της Αγέλης, στην οποία έδωσε πολλά.

Κατά τη διάρκεια της αρρώστιάς της με την παραμικρή ευκαιρία πεταγόταν από το νοσοκομείο στο Λονδίνο στις δράσεις της Αγέλης στην Αθήνα ή στην Ερμιόνη για να ξαναγυρίσει πάλι στον αγώνα που δυστυχώς έχασε.

Δύο χρόνια πάλεψε με τον καρκίνο με δύναμη και θέληση που δεν είχαμε ξανασυναντήσει. Όπως είπε στην περσινή κατασκίνωση ο παλιός τριτοομαδίτης Γιάννης Μαρκιανός, "αρκεί μόνο να κοιτάξεις τη Μελίνα και παίρνεις μάθημα ζωής"...

Ας θυμηθούμε λίγους στίχους από το χιλιοεπιωμένο στις πυρές "Τραγούδι του Αποχωρισμού", που φέτος σίγουρα θα μας αγγίξει ακόμα περισσότερο:

*Και ο Θεός που αδιάκοπα μας βλέπει από ψηλά
θα μας ενώσει κάποτε όλους μαζί ξανά.*

*Όχι, δεν χωριζόμαστε για πάντοτε παιδιά
μα θα ξαναβλεπόμαστε αδέρφια μου συχνά.*

Θερμότητα συλλυπητήρια από όλους μας στην οικογένειά της.



Στη μνήμη της Μελίνας η 3η δώρισε στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο "Άγιος Σάββας" μία οθόνη για υπολογιστή Sony E200 17", αξίας 200.000 δραχμών για το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΤΟΜΑΔΙΤΩΝ:

Πρόεδρος:	Αλέκος Φωτίλας	Τηλ.: 8943038
Αντιπρόεδρος:	Τζέραλντ Τέρνερ	Τηλ.: 6210120
Γραμματέας:	Μάκης Σωτηριάδης	Τηλ.: 6458769
Ταμίας:	Βασίλης Δικαιοσύλιας	Τηλ.: 7242965
Για πληροφορίες:	Στέφος Αλευράς (Υπεύθ. Αρχείων)	Τηλ.: 8018027

Η 3Η ΟΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

<<http://senanet.com/3oan>>. Λίστα επικοινωνίας με όλους τους απόδημους και μη 3ομαδίτες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο <3oan@senanet.com>. Για εγγραφές στη λίστα, διαγραφές και αλλαγή της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης: <3oan-request@senanet.com>.

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ 1ης ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΙΣ ΕΡΜΙΟΝΗΝ 1958

(Από το αρχείο του Δημήτρη Μάγκου)

Απόστολον Παπαβασιλείου
Πρόεδρον Κοινότητος Ερμιόνης

Αθήναι τη 26/6/58

Αγαπητέ κ. Παπαβασιλείου,

Η 3η Ομάς Ναυτοπροσκόπων Αθηνών, της οποίας είμαι Αρχηγός, εξέλεξε ως τόπον δια την εφειτηνίν θερινήν κατασκίνωσίν της το Μπίσι της Ερμιόνης. Ως καταλληλοτέρα συγκεκριμένως τοποθεσία εκρίθη η περιοχή του Άν-Γιάννη, όπου υπάρχει και βρύση με πόσιμον ύδωρ.

Η κατασκίνωσίς μας θα λάβη χώραν από 10ης - 25ης Ιουλίου, υπολογίζομεν δε ότι θα συμμετάσχουν εις αυτήν περί τους είκοσι πρόσκοποι.

Η Ομάς της οποίας ηγούμαι, είναι μία από τας καλλιτέρας εν Ελλάδι, αποτελείται δε από παιδιά γνωστών οικογενειών των Αθηνών, οι γονείς των οποίων ασφαλώς θα επισκεφθούν την κατασκίνωσίν μας.

Ασφαλώς θα γνωρίζετε τας αρχάς του ελληνικού προσκοπισμού, από τους κυριωτέρους σκοπούς του οποίου είναι η αγάπη προς την φύσιν και ιδιαιτέρως προς τα δάση.

Είμαι βέβαιος ότι η απόφασίς μας αυτή θα τύχη της απολύτου εγκρίσεώς σας, θεωρώ δε περιττόν να σας τονίσω ότι θέλουν ληφθή πάσαι αι αναγκαίαι προφυλάξεις προς αποφυγήν βλάβης τινός εις τον πευκώνα.

Διαβιβάσατε παρακαλώ τους χαιρετισμούς μου εις τους οικείους σας ως και εκ μέρους όλων των ιδικών μου.

Σας χαιρετώ
(Δ. Μάγκος)

.....
3η Ομάς Αθηνών Ναυτοπροσκόπων
1913
αρ. πρ. 103

Αθήναι τη 21 Ιουνίου 1958

Προς τους
κ.κ. Γονείς και Κηδεμόνας
των Ν/πων της Ομάδος
Ενταύθα

Κύριοι,

Εις το τελευταίον Συμβούλιον Γονέων, το οποίον έλαβε χώραν προχθές Πέμπτην εις την Λέσχην μας, συνεζητήσαμε το θέμα της εφειτηνίν θερινής κατασκίνωσεως της Ομάδος.

Λόγω της απουσίας μεγάλου αριθμού Γονέων –παρευρέθησαν 20 Γονείς επί συνόλου 43– σας απευθύνομεν την παρούσαν, δια να πληροφορησώμεν κυρίως τους απόντας επί όσων σχετικώς με την κατασκίνωσιν συνεζητήθησαν και απεφασίσθησαν.

Η εφειτηνί θερινή κατασκίνωσις της Ομάδος θα λάβη χώραν εις την Ερμιόνην της Αργολίδος, εις τον πευκώνα “Μπίσι”, από 10 μέχρι 25 Ιουλίου. Της κατασκίνωσεως θα ηγηθή ο Αρχηγός της Ομάδος κ. Δ. Μάγκος κατά τας 10 πρώτας ημέρας και κατά τας υπολοίπους ο Αρχηγός Ανιχνευτών κ. Η. Μιχαηλίδης. Της κατασκίνωσεως θα συμμετάσχουν επίσης και οι Υπαρχηγοί Ομάδος κ.κ. Γ. Παπαζήσης και Π. Πέρρας.

Ο χώρος, τον οποίον ήδη επισκέφθησαν οι Βαθμοφόροι της Ομάδος, κρίνεται κατάλληλος από απόψεως τοποθεσίας,

πόσιμου ύδατος, θαλασσίων λουτρών, εφοδίων κ.λπ. Η μετάβασις εις την Ερμιόνην θα γίνη δια των ατμοπλοίων της γραμμής του Αργοσαρωνικού, μετά της οποίας έχει καθημερινήν συγκοινωνίαν, προσέτι δε υπάρχει και δια ξηράς καθημερινή δια λεωφορείων μέσω Ναυπλίου-Κρανιδίου.

Εξητάσθη η δυνατότης της δωρεάν διαθέσεως από Οργανισμόν τινά ή Επιχείρησιν φορτηγού αυτοκινήτου δια την μεταφοράν του κατασκηνωτικού υλικού. Μερικοί Γονείς προσεφέρθησαν να ενεργήσουν σχετικώς. Θερμώς παρακαλούνται και οι λοιποί έχοντες τοιαύτην δυνατότητα, όπως ειδοποιήσουν σχετικώς τον Αρχηγόν της Ομάδος.

Τα έξοδα της κατασκηνώσεως θα ανέλθουν και εφέτος συνολικώς εις δρχ. 450 κατά κατασκηνωτήν. Όσοι Γονείς έχουν δυνατότητα να προσφέρουν πέραν του ποσού αυτού, θα διευκολύνουν την ανετώτεραν διεξαγωγήν της κατασκηνώσεως. Επίσης η Ομάς δεν νομίζει ότι θα πρέπει να απουσιάση έστω και ένας Ν/πος δια οικονομικούς λόγους. Ως εκ τούτου θα δεχθώμεν την έστω και δια πλήρους απαλλαγής συμμετοχήν των οικονομικώς αδυνάτων Ναυτοπροσκόπων μας.

Εις τους παρευρεθέντας διενεμήθη κατάλογος των ατομικών ειδών, τα οποία δέον να φέρουν μεθ' εαυτών οι κατασκηνωταί. Παράκλησις όπως συμμορφωθήτε πιστώς με τα αναγραφόμενα και μη προσθέσετε ή αφαιρέσετε είδη. Βαλίτσες να μη φέρουν μεθ' εαυτών. Η συσκευασία θα γίνη εντός κοινών σάκκων (σακχάρεως) εάν δεν υπάρχει ναυτικός.

Χρήματα οι κατασκηνωταί να μην έχουν μαζί των, αλλά να παραδοθούν εις τον Αρχηγόν, ο οποίος και θα τους τα δίδη. Κατ' αυτόν τον τρόπον θα αποφυγώμεν την απώλειαν χρημάτων και την αλόγιστον αγοράν γλυκισμάτων αι οποίαι εσημειώθησαν κατά το παρελθόν.

Τροφές, γλυκά κ.λπ. εκτός των όσων θα φέρουν μεθ' εαυτών δια την πρώτην ημέραν οι Ν/ποι, δεν θα επιτραπούν.

Επισκέψεις Γονέων θα δεχθώμεν μόνον τας Κυριακάς και κατά προτίμησιν την 2αν Κυριακήν.

Όσοι τυχόν Γονείς μας επισκεφθούν δέον να έχουν υπ' όψιν των ότι άμα τη αποχωρήσει των, δεν θα επιτραπή να κρατήσουν οι Ναυτοπρόσκοποι γλυκίσματα και λοιπάς τροφάς. Τυχόν περισσεύματα θα πρέπει να παραδοθούν εις τον Αρχηγόν προς διανομήν εις όλην την Ομάδα.

Συνημμένως σας αποστέλλομεν δόλωσιν δια την συμμετοχήν του υιού σας εις την κατασκίνωσιν, η οποία δέον να μας επιστραφή το αργότερον μέχρι της 3ης Ιουλίου. Επίσης να μας αποστείλετε και μίαν βεβαίωσιν του οικογενειακού σας ιατρού, ότι δύναται ο υιός σας να συμμετάσχη εις θερινήν κατασκίνωσιν.

Δια πάσαν ετέραν πληροφορίαν δύνασθαι να απευθυνθήτε εις τον Αρχηγόν της Ομάδος τηλ.: 813.190, 3-5 μ.μ.

Με την βεβαιότητα ότι θα θελήσετε να μας εμπιστευθήτε τον υιόν σας εις την κατασκίνωσιν, ήτις αποτελεί και το επιστέγασμα της όλης προσκοπικής εργασίας του έτους.

Διατελούμεν μετά τιμής
Ο Αρχηγός της Ομάδος

Δημ. Μ. Μάγκος

Συνημμένα: 1) Δόλωσις συμμετοχής
2) Κατάλογος ατομικών ειδών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: κ. Τοπ. Έφορον (υ.τ.α.)

ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΙΝ

1. Δύο κουβέρτες ή σάκκος ύπνου.
2. Πλήρης στολή (Ναυτοπροσκόπου), απαραίτητως κάλτσες και ει δυνατόν παπούτσια μαύρα.
3. Δύο παντελονάκια γυμναστικής (αθλητικά) μαύρα.
4. Τρεις φανέλλες αθλητικές.
5. Δύο εσώβρακα.
6. Ένα υποκάμισο πολιτικό.
7. Πουλόβερ, φανέλλα.
8. Ένα ζεύγος κάλτσες μάλλινες πολιτικές.
9. Κλωστή άσπρη και μαύρη, βελόνες, καρφίτσες, παραμάνες, κ.λπ.
10. Ένα ζεύγος υποδήματα λινά (ελβιέλα).
11. Μανδήλια.
12. Πυζάμες.
13. Πετσέτες προσώπου, δεύτερη δια το σώμα, κ.λπ. σαπούνι μπουγάδας και προσώπου.
14. Μαγιώ, πετσέτα.

15. Κτένα, καθρέπτης, οδοντόβουρτσα, οδοντόπαστα.
16. Χαρτί υγείας.
17. Σπάγγος, μολύβι, χαρτί (μπλοκ).
18. Σουγιάς.
19. Παγούρι, μαχαίρι, πηρούνι, κουτάλι, πιάτο, караβάνα, κύπελλο, εντός μικρού σακκιδίου.
20. Καπέλλο πλίου.
21. Φαναράκι με στήλες.
22. Βιβλιάρaki γ', β', α' τάξεως Προσκόπου.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Μαξιλάρι
Διάφορα μικροεργαλεία, πυξίδα, κοντάρι
Είδη ψαρικής, μουσικόν όργανον

Επί πλέον φαγητόν δια την πρώτην ημέραν (μεσημέρι-βράδυ)

Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΙΝΔΛΕΡ ΣΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΤΙΣ 8-11-1930!

Η ΕΝ ΕΡΜΙΟΝΗ Γ' ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 1827

(Αθήναι, Τύποις Καταστημάτων "Ακροπόλεως" 1930,
Επανεκδοση από το Δήμο Ερμιόνης, Αθήνα 1996)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ Γ' ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΕΟΡΤΑΙ ΤΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

"Αι εορταί της Εκατονταετηρίδος και τ' αποκαλυπτήρια του Ηρώου των πεσόντων διεξήχθησαν εν Ερμιόνη την 8ην Νοεμβρίου 1930 μετά περισσής μεγαλοπρεπείας και λαμπρότητος, η δε Κρατική και λαϊκή συμμετοχή υπήρξεν επιβλητική και παμπληθής.

... Κατά τας εορτάς ταύτας αντεπροσωπεύθησαν ..., η Κυβέρνησις δια του Υφυπουργού του Οικονομικών κ. Β. Δελπγιάννη Ερμιονίτου την καταγωγίν, ... αι υπηρεσίαι της Βουλής των Ελλήνων δια των κ.κ. **Μάρκου Μίνδλερ** διευθυντού του Στενογραφικού Γραφείου της Βουλής ...

Επίσης αντεπροσωπεύθησαν τα πολιτικά κόμματα της χώρας, ..., η Εκκλησία της Ελλάδος δια του Σου Μητροπολίτου Ύδρας Σπετσών Ερμιονίδος και Τροιζηνίας κ. **Προκοπίου Καραμάνου**, ..., δια του Προέδρου της τοπικής Επιτροπής Εκατονταετηρίδος Ερμιόνης κ. **Κωνσταντίνου Γκολεμά*** πρώην Δημάρχου ..."

(Από το αρχείο του Δ. Μάγκου)

* Παππούς του Λάζαρου Γκολεμά, παλαιού Ν/που της 3ης, νυν υποπεράρχου (Μηχ.) Ε.Α.

ΝΕΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΤΟΜΑΔΙΤΩΝ

- Στις 8 Οκτωβρίου 1999 παντρεύτηκε ο παλιός Υπαρχηγός Ομάδος **Βασίλης Δικαιούλιας** με τη Λώρη Στάλιου.
- Στις 11 Οκτωβρίου 1999 ο **Αλέξανδρος Παρασκευαΐδης**, παλιός Υπαρχηγός Αγέλης και η Αναστασία Παράρα απέκτησαν δεύτερο παιδί, κόρη αυτή τη φορά.
- Στις 11 Φεβρουαρίου 2000 γεννήθηκε η δεύτερη κόρη του παλιού Αρχηγού Κοινότητος **Ζάκη Ντε Πιάν** και της Αμαλίας Προυσιάνου. Η άκρως επιτυχημένη συνταγή της κόρης τους Μαριλένας επαναλήφθηκε. Και να φανταστείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν τη μέθοδο της κλωνοποίησης!...
- Δεύτερο γιο απέκτησαν και ο παλιός Αρχηγός Ομάδος και Συστήματος **Στέφος Αλευράς** και η παλιά Αρχηγός Αγέλης **Λίλυ Ιακωβίδου**. Ο μικρός Αλευράς γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου.

Ευχόμαστε σε όλους να ζήσουν!



Οι παραδοσιακές πλέον "ευχές" στους τριτομαδίτες γαμπρούς

Η οικογένεια της 3ης έχασε πρόσφατα δύο ακόμη τριτομαδίτες:
Τον **Γιάννη Φακίδη**, Ναύαρχο Π.Ν. και τον **Γιώργο Κατσαμπή**, τραπεζικό.

Τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειές τους.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ “ΜΑΡΚΟ”

2. Ημερολόγιο Ναυτικής Προπαίδευσης

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣ: Εφορεία Ναυτοπροσκόπων Σ.Ε.Π.

ΗΜΕΡ.: 7/2/83

ΑΠΟ: Ανιχνευτή (Βοηθό Ομάδας) Ζάκη Ντε Πιάν

ΘΕΜΑ: Ατομικό Ημερολόγιο στην δεκάκωπη λέμβο της 3ης Ο.Α.Ν. “Μάρκος Μίνδλερ” για το πτυχίο της Ναυτικής Προπαιδευσεως (Σχολή Ιούνιος ’82)

Κατά τη διάρκεια της Σχολής Ναυτικής Προπαιδευσεως τον Ιούνιο του 1982, κάτω από τρομερές συνθήκες καύσωνα, μου ανακοινώθηκε ότι θα αποκτούσα το πτυχίο έπειτα από τρίμηνη παρακολούθηση κυβερνητών κατά την οποία θα έπρεπε να συμπληρώσω τουλάχιστον 10 ταξίδια κωπηλατικά.

Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, της περιόδου Ιουνίου ’82 και Φεβρουαρίου ’83 έκανα πολλά ταξίδια μεταξύ των οποίων και ιστιοπλοϊκά (πηγαίμος στην Ερμιόνη από τον ΝΟΤΚ σε 8 ώρες!!!) και κράτησα ατομικό ημερολόγιο για όσα μου φάνηκαν συναρπαστικά.

Μερικά κωπηλατικά ταξίδια με τον “Μάρκο Μίνδλερ” Ιούνιος ’82 - Φεβρουάριος ’83

Τετάρτη 7 Ιουλίου 1982: Κατά τη διάρκεια της κατασκίνωσης της 3ης Ο.Α.Ν., της ομάδας μου, έλαβα μέρος σ’ ένα πρωτότυπο νυκτερινό ταξίδι, τον περίπλου του Μπίστι στην Ερμιόνη. Κυβερνήτης: Άγγελος Μελέγκοβιτς. Ύπαρχος: Ζάκης Ντε Πιάν (εγώ). Πλήρωμα: ενωμοτία Αλκυόνων. Ουσιαστικά ήταν ένα παιχνίδι ανευρέσεως ενός παγουριού πορτοκαλάδας (?!). Οι κραυγές ενθουσιασμού των Ναυτοπροσκόπων και ο αναγκαστικά δυνατός ρυθμός του κυβερνήτη μου και μένα, σήκωσαν στο πόδι όλους τους πολίτες της Ερμιόνης με αποτέλεσμα την επίσκεψη ενός συμβουλευτικού αστυνομικού το επόμενο πρωί.

Σάββατο 10 Ιουλίου 1982: Ήταν η βραδιά της Μεγάλης Πυράς της κατασκίνωσης και καθότι διατηρούμε ένα παμπάλαιο έθιμο να μεθάμε αυτή τη βραδιά, μεθύσαμε. Κατά τις 3 το πρωί τα Αρχηγεία Αγέλης, Ομάδας και η Κοινότητα με κυβερνήτη τον Α.Ο. Α. Μελέγκοβιτς διασχίσαμε κωπηλατικά τον όρμο της Ερμιόνης με τα ίδια αποτελέσματα (εφιαλτική βραδιά για τους Ερμιονίτες).

Τρίτη 13 Ιουλίου 1982: Επιτέλους μια σοβαρή δράση του “Μ.Μ.” ήταν οι κωπηλατικοί αγώνες της Ομάδας. Αφού συναγωνίστηκαν οι 4 ενωμοτίες λάβαμε μέρος το Αρχηγείο της Ομάδας εκτός συναγωνισμού. Κυβερνήτης: Α.Ο. Α. Μελέγκοβιτς. Ύπαρχος: Β.Α. Φανή Μεταξά. Πλήρωμα: Κ. Στρατηγόπουλος, Γ. Κουρπιάς, Α. Παρασκευαΐδης (Πασκές), Στέφος Αλευράς, Ν. Γεωργακόπουλος και εγώ. Καλύψαμε μισό μίλι μέσα σε 3 λεπτά και 15”.

Τετάρτη 14 Ιουλίου 1982: Με κυβερνήτη τον Α.Ο. Α. Μελέγκοβιτς εκπαιδεύσαμε στο κουπί τις ενωμοτίες Γλάρων και Δελφινιών. Κάναμε παραβολές σε αρμίσκους του Μπίστι. Το πλήρωμα ήταν ικανοποιητικό και η εκπαίδευση επιτυχημένη.

Κυριακές 5-12-19-26 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου 1982: Κατά την περίοδο αυτή εκπαιδεύσαμε μία-μία τις ενωμοτίες ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν κωπηλατικό πλήρωμα. Με κυβερνήτη τον Α.Ο. Α. Μελέγκοβιτς και ύπαρχο εμένα από τις 9.30 π.μ. μέχρι το μεσημέρι ξεκινώντας από τον ΝΟΤΚ όπου είναι αραγμένη η βάρκα μας, κάθε Κυριακή δείχναμε στα παιδιά την τέχνη της κωπηλασίας θεωρητικά και πρακτικά. Τα παιδιά μάθανε ό,τι χρειάζεται να ξέρει ένας κωπηλάτης και είναι απόλυτα προετοιμασμένα για την εποχή που θα εξετάζονται και αυτοί για το πτυχίο της Ναυτικής Προπαίδευσης.

Σάββατο 6 Νοεμβρίου 1982: Μέσα στο κρύο του Νοεμβρίου αποφασίσαμε το Αρχηγείο της Ομάδας να κάνουμε ένα ταξιδάκι αναψυχής από τις Τζιτζιφιές στον Άγιο Κοσμά. Προσκαλέσαμε και το τριμελές αρχηγείο μιας γειτονικής Ομάδας Οδηγών με σκοπό να μάθουμε στις κοπέλες να κωπηλατούν –τι άλλο. Κυβερνήτης όπως πάντα ο Άγγελος Μελέγκοβιτς. Αξίζει να αναφέρω ότι μέσα στο πλήρωμα ήταν ένας παλιός τριτομαδίτης και νυν Ανθυποπλοίαρχος του Π.Ν. ο οποίος αναλάμβανε προσωρινά καθήκοντα βοηθού Ομάδας. Οι κοπέλες τράβηξαν κουπί με ζήλο και το ταξίδι ήταν διασκεδαστικό λόγω του χιούμορ του υπαρχηγού Γιάννη Μαρκιανού ο οποίος ήθελε να εντυπωσιάσει μία από τις κοπέλες, την Άνθια.

Αυτά είναι μερικά από τα συναρπαστικότερα ταξίδια της εφτάμηνης αυτής περιόδου και φαντάζομαι ότι τώρα θα βεβαιωθήκατε ότι η 3η Ο.Α.Ν. είναι ένα μάτσο παρανοϊκοί Ναυτοπρόσκοποι.

Ζάκης Ντε Πιάν
Α.Κ.Α. 1992-94