

Αίολος

3η ΟΜΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Αρ. 16 ΙΟΥΝΙΟΣ 2002



A

λλος ένας Αίολος φθάνει στα χέρια σας –ή στον υπολογιστή σας(!)– μετά από μακρά απουσία. Ελπίζουμε να σας αποζημιώσει και να σας ανοίξει την όρεξη για την Πυρά που έρχεται.

Ραντεβού, λοιπόν, το **Σάββατο 13 Ιουλίου** στις 20.30, στο παραδοσιακό πια Μπίστι Ερμιόνης για άλλη μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, σκετς, αναμνήσεις και εικόνες πολλών δεκαετιών σε φόντο κόκκινο-μαύρο.

Οσοι παλαιοί βέβαια θέλετε να ζήσετε μια μίνι-Ερμιόνη, μπορείτε να “παραθερίσετε” στο “Παλαιείο”, χώρο ειδικό για τους παλαιούς που στίνεται από την Ομάδα για το παρασκευοσαββατοκύριακο της Πυράς. [Απαραίτητο αξεσουάρ: υπόστρωμα.]

Καλή Κατασκήνωση!

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΓΕΛΗ

Η Αγέλη φέτος έκανε αρκετές δράσεις μεταξύ των οπίων η παραδοσιακή διήμερη Συστήματος στον Άγιο Μερκούριο Πάρνηθας, επισκέψεις στο Παιδικό Μουσείο και στο Κέντρο Γαία, μονοήμερη εκδρομή στην Αίγινα όπου τα λυκόπουλα γνώρισαν και έπαιξαν με Αγέλη Λυκοπούλων του νησιού, γνωριμία με τη δεκάκωπη και κωπηλασία, συμμετοχή στις δράσεις της Περιφέρειας Αθηνών –Συνάντηση Λυκοπούλων στο Αβέρωφ και Μεγάλο Παιχνίδι με θέμα τα Παραμύθια στον Εθνικό Κήπο-, διανυκτέρευση στη Λέσχη κ.ά. Επόμενη συνάντηση της Αγέλης ...στην Ερμιόνη!

ΟΜΑΔΑ

Η Ομάδα κατά τη χειμερινή περίοδο αριθμούσε γύρω στους 25 προσκόπους. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν έγιναν όλες οι προγραμματισμένες εκδρομές και δράσεις με το “Μάρκο”. Έγινε όμως μια επιτυχημένη μονοήμερη εκδρομή στην Πάρνηθα με κιόνια, οι Ενωμοτίές έλαβαν μέρος με μεγάλη επιτυχία στο Παιχνίδι Πόλεως της Περιφέρειας Αθηνών, επισκέφθηκαν το Πυροσβεστικό Σώμα και ανέλαβαν τον καθαρισμό της παιδικής χαράς της γειτονιάς όπου βρίσκεται η Λέσχη, δράση για την οποία έφτιαξαν αφίσσα οικολογικού περιεχομένου για την προβολή της Ομάδας.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Η Κοινότητα ολοκλήρωσε την περσινή χρονιά (2000-2001) με την Μεγάλη Δράση Υπαίθρου που πραγματοποιήθηκε από τις 31/7 - 9/8 στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στις περιοχές Άρτα-Γιάννενα-Μονοδένδρι-Πάπιγκο-Γκαμήλα-Τύμφη-Κόνιτσα. Η φυσική ομορφιά στο φαράγγι του Βίκου, στις πηγές του Βοϊδομάτη, στις Κολυμπήθρες στο Πάπιγκο αλλά και στον Αώ ήταν μερικά από τα στοιχεία που έκαναν όλους μας, για μια ακόμα φορά, να συνειδητοποιήσουμε το φυσικό πλούτο της χώρας μας και συνέθεσαν το τοπίο στο οποίο διαδραμάτιστηκαν οι ανιχνευτικές μας δραστηριότητες. Για την χρονιά 2001-2002 η Κοινότητα (που αποτελείται από 12 ανιχνευτές) πραγματοποίησε ένα μεγάλο αριθμό δράσεων που επιλέχθηκαν και οργανώθηκαν από τα παιδιά, όπως καρτ, paintball, αναρρίχηση τεχνητού τοίχου, επίσκεψη σε στούντιο μουσικής, συμμετοχή σε ανιχνευτικό εργαστήριο Δασοπροστασίας, διοργάνωση και διεξαγωγή αγώνα ποδοσφαίρου και άλλα πολλά. Παράλληλα, συνεχίζεται η προετοιμασία για την φετινή Μεγάλη Δράση Υπαίθρου, που για πρώτη φορά θα έχει τη μορφή μιας πλωτής κατασκήνωσης (με ιστιοπλοϊκό) και θα πραγματοποιηθεί από τις 27/7 - 3/8.

Για τα νέα του κάθε Τμήματος την ευθύνη έχει το αντίστοιχο αρχηγείο.

Καθώς η θητεία του προπογούμενου Προεδρείου της Ενώσεως έληξε, κατά τη διάρκεια του τελευταίου Συμβουλίου στις 11/3/02 ορίστηκε μία Συντονιστική Επιτροπή με Συντονιστή τον Χ. Πετρέα και Μέλη τους Στ. Αλευρά, Α. Βουρεζάκη, Κ. Γκόφα, Λ. Γκολεμά, Ι. Μελέγκογλου, Μ. Φωτεινόπουλο και Π. Χραμπάνη.

Η 3η ΟΑΝ στο διαδίκτυο:

<<http://3oan.gr>>

Λίστα επικοινωνίας με όλους τους απόδημους και μη ζωμάδετες με πλεκτρονικό ταχυδρομείο <3oan@3oan.gr>. Για εγγραφές στη λίστα, διαγραφές και αλλαγή της πλεκτρονικής σας διεύθυνσης: <3oan-request@3oan.gr>.

Η 3η Ο.Α.Ν. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θυμάμαι σε κάποια κατασκήνωση της ομάδας έναν βαθμοφόρο να μου εξηγεί πως «στην 3η δεν πετάμε ποτέ τίποτα». Έτσι κουβαλούσαμε κάθε χρόνο από την αποθήκη στην Ερμιόνη τις κορύνες, τα παλιά σωσίβια, εξαρτήματα που είχαν απομείνει από τις μεγάλες λάμπες λουξ, το φλόκο της εξάκωπης, διάφορα κομμάτια από τέντες και σκηνές, και φυσικά σάκους γεμάτους με ό,τι σκοινιά είχαμε αγοράσει από το 1913 και μετά. Από εκείνη την καθοριστική στιγμή ξεκίνησα να αρχειοθετώ μανιωδώς τα πάντα και έτσι μπορώ σήμερα να βρω το πρώτο ηλεκτρονικό μήνυμα που πριν από έξι χρόνια, στις 4 Απριλίου 1996, έφερε την 3η ΟΑΝ στον κυβερνοχώρο. Ήταν από το Νίκο Ζαβιτσιάνο και έγραψε:

Geia se olos.

Exw analabei na mazeyw tis hlektronikes dieu9unseis oswn tritomaditwn exoun. Autes pou exw mexri stigmhs akolou9oun. An jerete allon tritomadith o oproios exei prosbash sto diktuo parakalw eidopoihste me.

Ακολουθούσαν εννιά ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Γρήγορα σκηματίσαμε μια λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη λίστα της 3ης ΟΑΝ. Η λίστα αυτή περιέχει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών που θέλουν να συμμετέχουν σε ανταλλαγές μηνυμάτων σχετικά με την 3η. Όταν κάποιος στείλει ένα μήνυμα στη λίστα (3oan@3oan.gr) αυτό προωθείται αυτόματα σε όλα τα μέλη της -75 σήμερα. Τα μέλη βρίσκονται σε όλο τον κόσμο: τα περισσότερα (44) βρίσκονται στην Ελλάδα, ακολουθεί η Βρετανία με 7, οι ΗΠΑ με 15 και οι διεθνείς οργανισμοί με 2. Μέχρι σήμερα έχουμε ανταλλάξει πάνω από 1000 μηνύματα, με κάθε λογής θέματα: από ενημέρωση σχετικά με την κατασκήνωση και τις δράσεις παλαιών, ιστορίες και αναμνήσεις, μέχρι συζητήσεις για επιπλέοντα αντικείμενα που έχουμε συναντήσει με το Μάρκο (ψυγείο, βιβλίο με κώδικες επικοινωνίας, ψόφιο δελφίνι, καφάσια μέσα σε σακούλες, ένα πράσινο σακίδιο και διάφορους προσκόπους). Πολλά είναι τα μηνύματα που καλωσορίζουν νέα μέλη στη λίστα, με αυτά οι υπόλοιποι μαθαίνουν την ηλεκτρονική διεύθυνση άλλων 3ομαδιών.

Για να γίνετε μέλος αρκεί να στείλετε ένα μήνυμα στη διεύθυνση 3oan-request@3oan.gr.

Καθώς αυξηθήκαμε στη λίστα θεσπίσαμε και μερικούς απλούς κανόνες καλής συμπεριφοράς. Γράφουμε με λατινικούς χαρακτήρες για να μας διαβάζουν και οι ξενιτεμένοι που δεν έχουν προγράμματα με ελληνικούς χαρακτήρες, δε στέλνουμε εκτελέσιμα προγράμματα (που μπορεί να περιέχουν ιούς) ή μεγάλα αρχεία με ήχους και εικόνες που δυσκολεύουν αυτούς που δεν έχουν γρήγορη σύνδεση με το διαδίκτυο και δεν προωθούμε διαφημιστικά ή προειδοποιητικά μηνύματα (έρχεται το τέλος του κόσμου, κυκλοφορεί ένας επικίνδυνος ίος, σήμερα θα γίνει νυχτερινό) που μπορεί να είναι και ψεύτικα.

Το Νοέμβριο του 1996, αφού βρήκαμε σε ηλεκτρονική μορφή το θυρεό και το λεύκωμα της πρώτης 25ετίας της 3ης (από την Ινα Μελέγκογλου και το Στέφο Αλευρά αντίστοιχα), έγινε πραγματικότητα ο δικτυακός τόπος (web site) της 3ης. Το Δεκέμβριο του 2000, ο Νίκος Ζαβιτσιάνος ολοκλήρωσε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για να αποκτήσει η 3η ΟΑΝ το δικό της επίσημα καταχωρημένο όνομα (www.3OAN.gr) κάτω από το οποίο στεγάζεται σήμερα ο τόπος μας. Εκεί βρίσκεται το «Άρχειο της 3ης Ναυτοπροσκόπων» που περιέχει ημερολόγια και ιστορικά στοιχεία από το 1913 έως το 1988, ιστορίες από κατασκηνώσεις και μεγάλες εκδρομές, καθώς και περιγραφές από τη ναυτική μας δραστηριότητα. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από διήγηση του Ν. Μεταξά που περιλαμβάνεται στη σελίδα «Η δεκάκωπη και τα ταξίδια»:

Kai κάποιο μεσημέρι με ένα κακό καιρό, και πάντως πολύ δυνατό αέρα επρόκειτο να αποπλεύσουν. Φυσικό ήταν ότι οι γονείς, έστω και αν ο ένας τους είχε βιώσει την ομάδα, ανησυχούσαν, αλλά ποιος να μιλήσῃ!... Θυμάμαι λοιπόν ότι ρώτησα την γυναίκα μου που πήγε τον μικρό στο Φάληρο να μου πη πως ήταν τα πράγματα. Τι νάτανε, μου αποκρίθηκε. Φθάνοντας στο Δέλτα ρώτησα ποιο ήταν το σκάφος και μου έδειξαν ένα ... βαρκάκι! Αυτό είναι; ρώτησα. Αυτό, μου είπαν ... Γύρισα είδα τον καιρό, και δεν είπα τίποτα. Τέτοια ώρα τέτοια λόγια! Εκείνη την στιγμή έφθασε και ένα μεγαλύτερο παιδί με ένα ποδήλατο και με στολή. Το ποδήλατο δεν σταμάτησε και βρέθηκε στην θάλασσα μαζί με τον αναβάτη του! Ρώτησα ποιος ήταν, και μου απάντησαν πως ήταν ο ... αρχηγός της εκδρομής και καπετάνιος της βάρκας!

Στο δικτυακό μας τόπο, περιλαμβάνονται ακόμα τα τεύχη της εφημερίδας «Αίολος» από το 1995 και μετά (τεύχη 6-15), και δεσμοί σε περιεχόμενο που φιλοξενείται σε άλλους δικτυακούς τόπους (Αγέλη, Κοινότητα, φωτογραφίες).

Από τη δράση μας στον κυβερνοχώρο δε θα μπορούσαν να λείψουν και οι παραδοσιακές προστριβές με το ΣΕΠ. Το Φεβρουάριο του 2001 ζητήσαμε από την Ομάδα Εργασίας της παρουσίας του ΣΕΠ στο διαδίκτυο να περιλάβει το δικτυακό μας τόπο στη σελίδα με τις ελληνικές ομάδες και να μας επιτρέψουν να εμφανίσουμε το σήμα «Έγκεκριμένη Σελίδα Σώματος Ελλήνων Προσκόπων». Ως απάντηση λάβαμε μια σειρά από όρους που θα έπρεπε να ικανοποιεί ο τόπος μας καθώς και όλοι οι τόποι με τους οποίους συνδέομαστε, και μετά από τις παρατηρήσεις μας, τη θεωρία της ΟΕ του ΣΕΠ για το πώς δουλεύει το διαδίκτυο:

Αδελφέ Διομήδη,

Κατά την ανάγνωση του τελευταίου μηνύματός σου διαπίστωσα κάποια διαφοροποίηση στην αντίληψη σου για την παρουσία ενός προσκοπικού site στο internet σε σχέση με την αντίληψη που

επικρατεί στην ΟΕ. Για αυτό το λόγο σου αποστέλλω αυτό το mail ελπίζοντας ότι θα κάνω σαφέστερα κάποια πράγματα σχετικά με την παρουσία ενός προσκοπικού site στο internet.

Υποθέτουμε να παρομοιάσουμε την παρουσία κάποιου φορέα (οργανισμού, προσώπου ή οτιδήποτε άλλο) στο internet με την παρουσία ενός βιβλίου σε ένα ράφι βιβλιοπωλείου. [...]

Το θέμα αυτό από το Μάρτιο του 2001 και μετά που έστειλα την τελευταία μας απάντηση συνεχίζει να εξετάζεται –ενδελεχώς υποθέτω– από την ΟΕ του ΣΕΠ.

Το επόμενο βήμα στη διαδικτυωμένη 3η ΟΑΝ ήταν οι κυβερνοσυγκεντρώσεις.

Τον Απρίλιο του 2001 ο Ζάκης Ντε Πιαν έστειλε μέσα από τη λίστα μας πρόσκληση σε όλους τους τριτομαδίτες να παραβρεθούν στις 19/4/2001 και ώρα 19:13 (GMT-3:00) στην κυβερνολέσχη μας. Εκεί μας περίμενε ένα πρόγραμμα διαδικτυακής συζήτησης (Internet Chat). Όταν κάποιος πληκτρολογεί μια πρόταση στο πρόγραμμα αυτό, η πρόταση μεταδίδεται άμεσα σε όλους τους άλλους που συμμετέχουν στη συγκέντρωση. Κάτι αντίστοιχο ήταν τα προσκοπικά Jamboree βραχέων κυμάτων που γίνονται από ραδιοεφασιτέχνες. Στη συγκέντρωσή μας έλαβαν μέρος 11 Ζομαδίτες απ' όλο τον κόσμο. Συνολικά σε λιγότερο από μια ώρα ανταλλάχτηκαν πάνω από 700 μηνύματα. Όπως έγραψε και ο Ζάκης μετά: «Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη cyber-συγκέντρωση εχτές. Παιξαμε ring-pong και τραγουδήσαμε.»

Τελευταία η 3η ΟΑΝ επεκτείνεται και στο χώρο της νέας οικονομίας και του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Χάρη σε ένα φιλόδοξο σχέδιο οργανωτικού ανασχεδιασμού που παραγγέλαμε σε γνωστή διεθνή εταιρία συμβούλων, όλες οι δραστηριότητες τις 3ης θα υποστηρίζονται πλέον από το διαδίκτυο. Λυκόπουλα, πρόσκοποι, ανιχνευτές, βαθμοφόροι και παλαιοί θα μπορούν άμεσα να πληροφορούνται και να δηλώνουν συμμετοχή σε δράσεις και εκδηλώσεις της ομάδας και να παρακολουθούν την πρόοδό τους (πυχία, γνώσεις) στην προσωπική τους σελίδα. Δραστηριότητες όπως ο προγραμματισμός συντήρησης της δεκάκωπης και της μηχανής, οι προμήθειες, η τήρηση του μητρώου, του ημερολόγιου, του προγράμματος των δράσεων και του ταμείου θα οργανώνονται πλέον μέσω του διαδικτύου. Φέτος για παράδειγμα ήταν δυνατή η δήλωση συμμετοχής παλαιών στη μεγάλη πυρά από τη σελίδα www.3oan.gr/register.html. Το μόνο πρόβλημα που δεν έχει ακόμα λυθεί είναι η μεταφορά μέσω του διαδικτύου της αίσθησης που έχεις όταν το μεσημέρι, κουρασμένος από τις δουλειές της ενωμοτίας μαγειρείου, χαλαρώνεις στο Μπίστι κάτω από ένα πεύκο δένοντας αφηρημένα κόμπους σε ένα ταλαιπωρημένο σκοινί από αυτά που δεν πετάμε ποτέ και αγναντεύοντας τα πανιά του Μάρκου στη μπλε θάλασσα.

Διομήδης Σπινέλλης

Τον Σεπτέμβριο του 2001 έγιναν στο Κρόθι Ερμιόνης τα Θυρανοίξια της εκκλησίας του Αγίου Γερασίμου, ακριβώς απέναντι από το γνωστό σε όλους μας Μπίστι.

Η κατασκευή της εκκλησίας ξεκίνησε το 1998 από την αείμνηστη Βασιλική Μάγκου μετά από όραμα που είδε με τον Άγιο Γεράσιμο να παραπονιέται ότι είναι ο μόνος Άγιος που δεν έχει εκκλησία στην περιοχή. Το έργο –που περιλαμβάνει και την αναμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου– συνέχισαν τα παιδιά της, Άρην και Δημήτρης Μάγκος.

Ο Δημήτρης Μάγκος προτείνει στην Ομάδα να συμβάλει στην ολοκλήρωση της αγιογράφησης της εκκλησίας με αγιογραφία του Ευαγγελιστή Μάρκου στη μνήμη του Αρχηγού Ιδρυτού Μάρκου Μίνδλερ, δεδομένου ότι για πάνω από 40 χρόνια κατασκηνώνει η Ομάδα στην Ερμιόνη και αποτελεί ένα κομμάτι από τις αναμνήσεις και την ιστορία της. Δεχόμαστε γνώμες και υποσχέσεις οικονομικής συμβολής.



Θυρανοίξια του Αγίου Γερασίμου στο Κρόθι Ερμιόνης, 23.09.2001. Στο βάθος διακρίνεται το αγαπημένο μας Μπίστι.

Με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε πριν σχεδόν δύο χρόνια τον ξαφνικό και πρόωρο θάνατο του **Γιώργου Γανάση**, του ανθρώπου που αποτελούσε για μας σημείο αναφοράς στην Ερμιόνη και αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας εκεί. Την οικογενειακή παράδοση συνεχίζει επάξια ο μικρότερος του Ιωσήφ. Συλλυπούμαστε όλοι την οικογένειά του.

ΝΕΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΤΟΜΑΔΙΤΩΝ

- Γιο απέκτησαν στις 16 Σεπτεμβρίου 2000 ο παλιός Υ.Ο. και Α.Κ.Α. **Νίκος Παρθένιος** και η σύζυγός του Μάργα. Τον μικρό Ηλία Παρθένιο βάπτισε ο πρών Υ.Α. και Α.Κ.Α. **Ινα Μελέγκογλου** τον Οκτώβριο του 2001, ενώ ο παλιός Α.Ο. **Γιάννης Μαρκιανός** βάπτισε την μικρή κόρη του **Ζάκη ΝτεΠιάν** και της συζύγου του Αμαλίας τον Οκτώβριο του 2000.
- Δεύτερο γιο απέκτησαν ο **Θοδωρής Κωνσταντίνου**, παλιός Υ.Ο. και η σύζυγός του Nuala στις 11 Ιουνίου 2001.
- Στις 29 Σεπτεμβρίου 2000 ο **Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος**, πρών Υ.Ο., παντρεύτηκε την Αφροδίτη (Τίτη) Ράπτη. Κουμπάρος ο παλιός Υ.Ο. και Α.Κ.Α. **Ζάκης ΝτεΠιάν**.
- Γαμπρός ντύθηκε και ο Αρχηγός Συστήματος **Κωνσταντίνος Δικαιούλιας** για να παντρευτεί τη Νατάλι Κόσσουβα στις 22 Σεπτεμβρίου 2001. Κουμπάρος και πάλι ο **Γιάννης Μαρκιανός**. Η ένστολη παρουσία Αρχηγείων και Ανιχνευτών στα σκαλιά του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου και το κλασικό “έι-οπ” που ακολούθησε έδωσαν έναν ιδιαίτερο, τριτομαδίτικο τόνο στην τελετή.
- Στις 8 Δεκεμβρίου 2001 άλλος ένας παλαιός, ο **Αντώνης Βουρεξάκης**, παντρεύτηκε με την Αντιόγονη Τριανταφυλλίδην.
- Ο **Αλέξανδρος Δημάκης**, πρών Ακέλας, και η σύζυγός του Ιωμήνη, στις 3 Ιουνίου 2002 απέκτησαν ένα πανέμορφο κοριτσάκι, το οποίο υποδέχθηκε με ιδιαίτερη χαρά ο αδελφός της Ηλίας.
- Ο **Νικόλας Σάσσος**, παλιός Υ.Α., βρίσκεται στην Αγγλίας και είναι inspector supervisor στην εταιρία F.L.S. AEROSPACE, υπεύθυνος για τα σκάφη της EasyJet. Ελπίζουμε να τον δούμε και φέτος στην Ερμιόνη.



Χαρακτηριστικό στιγμότυπο από το γάμο του Α.Σ.

† Σταύρος Γ. Κωτσάκης

Ο Σταύρος έφυγε πριν ένα ακριβώς χρόνο, τον Μάιο του 2001, αλλά κανένας δεν το πιστεύει. Είναι αλήθεια ότι έχει κάνει τόσες πλάκες, που δεν είναι σίγουρο ότι και αυτή δεν είναι μία από αυτές, ίως και η πιο μεγάλη. Ο Σταύρος ήταν στην ομάδα από βρεφική πλικία, δίδαξε πώς να τραγουδάμε σωστά το “Ο Mio Signore - Io!!”, έπαιξε σε άπειρα σκετς, έγινε υπαρχηγός το 1966, πήγε στη Θεσσαλονίκη, συνέχισε να ασχολείται με την ομάδα, ερχόταν σε κάθε κατασκήνωση, “βοίθηπος” αρκετές νύχτες τον καπετάν Μπίστη και τους περί αυτόν, έφτιαξε κατασκευές, πύλες και παραπτηρία, ρίξαμε μαζί τα μπετά στις βρύσες που είναι ακόμη εκεί, εννοούσε να μαγειρεύει στην κατασκήνωση σουτζουκάκια Σμυρνέικα για να τρώνε, λέει, τα παιδιά “σπιτικό φαγητό”, οπούδασε μαθηματικός, γύρισε από τη Θεσσαλονίκη και έγινε αρχηγός το 1974, παντρεύτηκε, έκανε τέσσαρα παιδιά και δύο εγγόνια, άνοιξε δύο φροντιστήρια, γέμιζε γενικώς κάθε χώρο με την παρουσία του, και, κατά τον ίδιο, ουδέποτε έπαιψε να είναι αρχηγός της ομάδος, αφού το Σ.Ε.Π. ουδέποτε, λέει, του έστειλε ...επιστολή στην οποία να τον ευχαριστεί για τις υπηρεσίες του και να τον απαλλάσσει **επισήμως** από τα καθίκοντα που του ανέθεσε(!) Αυτά μας έκανε ο Κωτσάκης, και δεν τόχει σε τίποτε να έρθει και στην πυρά. Όσοι τον ξέρουμε, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε και τελείωσ.

Παντελής Γαγάνης