

Αίολος

3η ΟΜΑΔ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Αρ. 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1997



Αδελφοί Τριτομαδίτες,

Ενας φθινοπωρινός “Αίολος” φτάνει στα χέρια σας γεμάτος ειδήσεις και σχόλια. Ξεκινάει με τα Νέα της Ενώσεως Παλαιών, γραμμένα από το νέο Γραμματέα που εξελέγει στη συγκέντρωση της 13ης Οκτωβρίου, και καταλήγει –μετά από νέα και αναμνήσεις παλαιών– στα νέα του Συστήματος για τις δράσεις του 1997, όπως μας τα έστειλαν τα μέλη των αρχηγείων.

Μη διστάσετε να μας στείλετε αναμνήσεις σας από τριτομαδίτικες δράσεις και νέα σας. Μας ενδιαφέρουν όλους!

Ελπίζουμε να σας δούμε στη συγκέντρωση της 10ης Νοεμβρίου (7.30 μ.μ.) στη Λέσχη, Παλιγγενεσίας 45 & Νικοτσάρα, στο Λυκαβηττό.

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Συγκέντρωση της Ένωσης Παλαιών 13/10/97 στη Λέσχη

Συγκεντρωθήκαμε στη λέσχη του Συστήματός μας την 13η Οκτωβρίου 1997 για την καθιερωμένη συγκέντρωση της Ενώσεώς μας που πραγματοποιείται κάθε δεύτερη Δευτέρα κάθε δεύτερου μήνα.

Ήρθαν 28 παλαιοί: Π. Αλευράς, Στ. Τόγιας, Γ. Οικονόμου, Ν. Καρβέλης, Μ. Φωτεινόπουλος, Θ. Αρταβάνης, Στ. Αλευράς, Π. Χραμπάνης, Δ. Ρηγόπουλος, Α. Ρακάς, Β. Δικαιούλιας, Α. Μελέγκοβιτς, Γ. Μαρκιανός-Δανιόλος, Δ. Σπινέλλης, Μ. Σωτηριάδης, Α. Βουρεξάκης, Ν. Παρθένιος, Αλ. Δημάκης, Μ. Δημάκης, Ι. Μελέγκογλου, Γ. Ρεϋμόνδος, Αλ. Μεταξάς, Π. Πρωτοψάλτης, Θ. Κωνσταντίνου, Εβ. Κάλφα, Ν. Σάσσης, Αγ. Μουρίκης, Ορ. Σχινάς.

Παρόντες αρκετοί “νέοι” παλαιοί, παρών και ο Α.Σ. Κ. Δικαιούλιας, ο οποίος και πήρε το λόγο προκειμένου να ενημερώσει την Ένωση για τις δράσεις του Συστήματος τη χρονιά 1996-1997.

Συζητήθηκε το θέμα του εορτασμού των 85ων γενεθλίων της 3ης Ο.Α.Ν. και ζητήθηκαν ιδέες και προτάσεις για τον τρόπο και το χρόνο της διεξαγωγής του. Έχοντας όλοι ευχάριστες αναμνήσεις (συναισθηματικές και οικονομικές) από τους δύο προηγούμενους χορούς που έχει οργανώσει η Ομάδα, αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε την πεπατημένη αναθέτοντας σε δύο ομάδες εργασίας να προβούν στην απαιτούμενη έρευνα αγοράς τιμών και προσφορών.

Συζητήθηκε το πρόβλημα της ενεργοποίησης των παλαιών και προτάθηκε η διοργάνωση μιας εκδρομής από τον, πατέρα πλέον, Γιάννη Μαρκιανό-Δανιόλο, ο οποίος και ανέλαβε τη διοργάνωσή της.

Ετέθη επίσης από τον Α.Σ. το θέμα της αγοράς του ισογείου χώρου επιφανείας 40τμ που βρίσκεται δίπλα ακριβώς από τη λέσχη, κάτι που θα επέτρεπε την επέκτασή της. Για το θέμα αυτό συνεστήθη ειδική επιτροπή νομικών, της οποίας προεδρεύει ο Παντελής Γαγάνης, για να εξετάσει καταρχήν τη νομική διάσταση του ζητήματος. **Ανανεώσαμε το ραντεβού μας εκτάκτως για την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στις 19.30** (όπου καλό είναι να έρθετε και όσοι δεν μπορείτε να έρθετε στη συνάντηση του Οκτωβρίου) και οδηγηθήκαμε σε παρακείμενο μεζεδοπωλείο για τα περαιτέρω.

*Ο Γραμματέας της Ενώσεως
Μάκης Σωτηριάδης*

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:

Πρόεδρος: Αλέκος Φωτίλας
Αντιπρόεδρος: Τζέραλντ Τέρνερ
Γραμματέας: Μάκης Σωτηριάδης
Ταμίας: Βασίλης Δικαιούλιας

Ηούς 9, 166 75 Γλυφάδα, τηλ.: 8943038
Λεωφ. Δημοκρατίας 51, 145 65 Διόνυσος, τηλ.: 6210120
Βαλσαμίνος 10-12, 114 71 Αθήνα, τηλ.: 6458769
Δεινοκράτους 61, 106 76 Αθήνα, τηλ.: 7242965

Για πληροφορίες: Στέφος Αλευράς (Υπεύθ. Αρχείων)

Πέλλης 6, 145 61 Κηφισιά, τηλ.: 8018027

Η 3η Ο.Α.Ν. ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ

Εδώ και αρκετούς μήνες δεκάδες παλιοί και ενεργοί τριτομαδίτες με πρόσβαση στο Internet επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω της λίστας email της 3ης Ο.Α.Ν. Η διεύθυνση της λίστας είναι 3oan@senanet.com. Στη λίστα μπορεί αν στείλει μήνυμα όποιος θέλει. Για να διαβάσει όμως κάποιος τα μηνύματα που στέλνονται στη λίστα πρέπει να γίνει μέλος της. Αυτό γίνεται στέλνοντας απλά ένα μήνυμα στον υπεύθυνο της λίστας στη διεύθυνση:

3oan-request@senanet.com

Εκτός από τη λίστα email η 3η Ο.Α.Ν. εμφανίζεται στον κυβερνοχώρο και μέσω του παγκοσμίου ιστού (World Wide Web). Η σχετική διεύθυνση είναι <http://senanet.com/3oan>. Εκεί θα βρείτε (εκτός φυσικά από το θυρέο της Ομάδος) πάνω από 500 σελίδες με αποσπάσματα από το ημερολόγιο της 3ης από την περίοδο 1913-1938 όπως το επιμελήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή ο Στέφος Αλευράς. Αν κάποιος έχει γνώσεις και κέρφι για να επεκτείνει τις σελίδες με πιο σύγχρονο υλικό και φωτογραφίες, ας επικοινωνήσει μαζί μου.

Διομήδης Σπινέλλης - dds@senanet.com

ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ...

1958-1998: Η φετεινή Ερμιόνη θα είναι η 40η χρονιά που κατασκηνώνουμε στο Μπίσι!! (με μόνη μας ... απουσία το 1966.)

1973 (?) Επειδή πάντα η Ερμιόνη είχε λειψυδρία, ό,τι μπορούσαμε το πλέναμε στη θάλασσα. Η ενωμοτία Κροκοδείλων είχε ειδικότητα στο σερφ. Φρόντιζαν να πλένουν τις μεγάλες τάβλες της τραπεζαρίας στη θάλασσα την ώρα που έμπαινε στον κόλπο ο "Πορτοκαλής Ήλιος" και όπως καταλαβαίνετε, πάντα υπήρχαν εθελοντές.
(ανάμνηση Αρη Ρακά)

1971 (?) Αν και ήταν συνέχεια μαζί από λυκόπουλα, ο Νίνος Βουτσαράς και ο Διονύσης Ρηγόπουλος τσακώνονταν συνεχώς. Ο Νίνος με τα μπράτσα και ο Διονύσης με το (αμείωτο έως σήμερα) ενθουσιώδες πνεύμα του. Φυσικά, πάντα επικρατούσε ο Νίνος, εκτός από μια φορά: Μοιράστηκαν καταΐφια στα θεμέλια του αρχαίου Ναού (κοινώς, τραπεζαρία). Βέβαια, ο Νίνος πήγε να αρπάξει το καταΐφι του Διονύση. Και αυτός, με απελπισία, το σηκώνει ψηλά: ή το τρώμε μισό-μισό, ή το σκάω στο χώμα και δεν το παίρνει κανένας!

(ανάμνηση Διονύση Ρηγόπουλου)

1973 και γίνονται οι πρώτες, πολύ δειλές επίσημες επαφές της 3ης με κορίτσια. Η μητέρα του Χρήστου Γιαννουλόπουλου, έφορος Οδηγών, οργανώνει κοινή δράση (θέατρο). Το συμβούλιο τιμής της 3ης προσκαλείται στην Ημέρα Σκέψης του ΣΕΟ. Ο Κωσταντίνος Γκόφας και ο Διονύσης Ρηγόπουλος προτείνουν (δεν θυμάμαι αν το τολμήσαμε) να τηλεφωνήσει στον Α/Ο Τζέραλντ Τέρνερ μία κυρία, δέθεν εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, και να διαμαρτυρηθεί για την συμπεριφορά μας. "Λοιπόν κύριε Τέρνερ, δεν λέω, παιδιά είναι, αλλά την ώρα που λέγαμε τα τραγουδάκια μας, αυτοί ούρλιαζαν μια κραυγή. Μετά άρχισαν να μαθαίνουν στα κορίτσια ένα χορό κατσίκας ..."

1960 - Τζαμπορέτο στο Blair Atholl με Γιάννη Τσάμπ, Κ. Βαρβούτη, Αρ. Παπαγεωργίου. Γυρίζοντας με τραίνο μέσω Γιουγκοσλαβίας, σε αλλαγή μηχανής έσπρωξαν πιο δυνατά την κλινάμαξα και με το τράνταγμα είπε ο Γιάννης ο Τσάμπς και ο Αρ. Παπαγεωργίου "κρατηθείτε!". Βάλαμε όλοι τα πόδια μας κόντρα και δεν χτυπήσαμε σοβαρά, αλλά έπεσαν όλα τα πράγματα και τα σακκίδια πάνω μας. Στο τραίνο υπήρξαν τραυματίες.

1961 - Tamworth. Οι παραπάνω συν Γιάννης Αργυρός, Νίκος Πολίτης (?) μπήκαν φωτογραφία σε αγγλική εφημερίδα.
(ανάμνηση Γ. Οικονόμου)

ΝΕΑ ΠΑΛΑΙΩΝ

Όπως σας είχαμε υποσχεθεί στο προηγούμενο τεύχος έχουμε νέα και προσωπικά και επαγγελματικά, όλα πολύ ευχάριστα!

Ο **Γιάννης Μαρκιανός-Δανιόλος**, Α.Ο. 1985-87, και η σύζυγός του Κατερίνα Μωραΐτου, απέκτησαν έναν τρισοχαριτωμένο γιο την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Τον Σεπτέμβριο οι **Ζάκης Ντε Πιάν** και **Νίκος Παρθένιος**, πρώην Αλκυόνες και Αρχηγοί Κοινότητας, ξεκίνησαν μαζί με τον μη τριτομαδίτη Γιώργο Αγγουρά την εταιρεία POSITRON A.E., που ασχολείται με την ανάπτυξη Software και την παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής και Internet. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους στο www.positron.gr.

Τους ευχόμαστε τριτομαδίτικα καλή επιτυχία!



ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ομάδα

Οι δράσεις της Ομάδας φέτος ήταν στο μεγαλύτερο μέρος τους “στεριανές”, λόγω απουσίας του “Μάρκου Μίνδλερ”, της δεκάκωπης βάρκας μας, την οποία στείλαμε στο ναυπηγείο για ένα φρεσκάρισμα για αρκετό καιρό. Το πρόγραμμά μας περιείχε βέβαια δράσεις ναυτικού περιεχομένου, τις οποίες πραγματοποιήσαμε με μεγάλη φαντασία στο ... Λυκαβηττό! Πραγματοποιήθηκαν επίσης διήμερες και μονοήμερες εκδρομές –Συστήματος και μη– στον Υμηττό, στο Σχοινιά, στην Πάρνηθα και στον Άγιο Μερκούριο. Η Ομάδα έλαβε μέρος στη διήμερη εκδρομή της Τοπικής Εφορείας, όπου –αν και λίγοι τον αριθμό– οι Τριτομαδίτες ξεχώρισαν με την έντονη παρουσία τους.

Αποκορύφωμα της φετινής χρονιάς ήταν η πολύ επιτυχημένη θερινή δεκαπενθήμερη κατασκήνωση στην οποία συμμετείχαν 23 πρόσκοποι και η οποία πραγματοποιήθηκε πού αλλού; ... στο Μπίσι Ερμιόνης! Το θέμα της κατασκήνωσης ήταν πειρατικό, με Δράκους, τριήρεις ... δεκάκωπες, ενωμοτίες-πειρατές, παπαγάλους, χρυσά και αργύρια.

Αγέλη

Η νέα χρονιά για την Αγέλη άρχισε ικανοποιητικά, αν και το αρχηγείο του αντιμετώπιζε για άλλη μια φορά το πρόβλημα του ξενιτεμού πολλών ενεργών μελών του και, παράλληλα, την αδυναμία των περισσότερων ανιχνευτών να βοηθήσουν εν’ όψει των πανελληνίων εξετάσεων. Το πρόγραμμα άνοιξε, όπως κάθε χρόνο, με γνωριμία με τον Μόγλη και τους φίλους του, ένα θέμα που πάντα ενθουσίαζε τα καινούρια κυρίως λυκόπουλα (που αυτήν τη χρονιά ήταν τέσσερα). Αμέσως μετά τη διήμερη εκδρομή Συστήματος, σειρά είχαν δράσεις με κεντρικό θέμα τη μουσική που ολοκληρώθηκαν με την

επίσκεψη στο Μέγαρο Μουσικής για ένα ειδικό παιδικό μουσικό πρόγραμμα. Άλλο μηνιαίο θέμα ήταν η τηλεόραση, με τις εξάδες σε ρόλο καναλιών να παρουσιάζουν ειδήσεις, διαφημίσεις, τηλεπαιχνίδια, κ.ά. Μέσα στο χειμώνα έγινε και μία διανυκτέρευση στη λέσχη, που συμπληρώθηκε με ένα πολύ πετυχημένο νυχτερινό παιχνίδι. Το νέο έτος 1997 μπήκε με την καθιερωμένη κοπή πίτας Συστήματος στη λέσχη και την ανταλλαγή δώρων, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πρόγραμμα δράσεων γύρω από την επιστήμη με βασικό ήρωα τον Κύρο Γρανάζη του Disney. Δεν έλειψαν και οι ναυτικές δράσεις, μερικές από τις οποίες έγιναν στη βάρκα. Επιστέγασμα αυτών των δράσεων αποτέλεσε η επίσκεψή μας στο θωρηκτό Αβέρωφ, κατά την οποία η Αγέλη είχε την ευκαιρία να μάθει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για το ιστορικό πλοίο. Τα λυκόπουλα παρακολούθησαν παράσταση στο θέατρο “ΠΟΡΤΑ”, έπαιξαν άλλο ένα παιχνίδι πόλεως και έκαναν διάφορες εκδρομές.

Η επιτυχημένη αυτή χρονιά ολοκληρώθηκε με την κατασκήνωση της Ερμιόνης που είχε σαν κεντρικό θέμα τις περιπέτειες του Ασπερίξ, του Οβελίξ και των άλλων γαλατών που χρειάστηκαν τη βοήθεια των λυκοπούλων για να γυρίσουν τη γη και να βρουν τα συστατικά του μαγικού ζωμού. Τέλος, θα ήταν καλό να σημειωθεί ότι στην κατασκήνωση ήρθαν εικοσιεννέα λυκόπουλα!

Κοινότητα

Στο διάστημα 12-21 Αυγούστου 1997, η Κοινότητα Ανιχνευτών πραγματοποίησε κινητή κατασκήνωση στην Κρήτη και, παρ’όλη την “αυξημένη” συμμετοχή (8 άτομα), είχε μεγάλη επιτυχία.

Χαρακτηριστικό της κινητής αυτής ήταν οι ατέλειωτες πορείες. Συγκλονιστική ήταν η διαδρομή “Ομαλός-Λουτρό” (κοντά στα Σφακιά), μήκους περίπου 35 χλμ.,



Από την κινητή κατασκήνωση της Κοινότητας στην Κρήτη

που έγινε τις δύο πρώτες ημέρες και περιελάμβανε και το φαράγγι της Σαμαριάς. Διανυκτερεύσαμε σε πολλές άλλες γραφικές παραλίες των νομών Χανίων και Ρεθύμνης, όπως το Τηγάνι (απέναντι από τη Γραμβούσα), την Ελαφόνησο και το Φοινικόδασος στην Πρέβελη. Κάναμε ιππασία και κανώ στη Γεωργιούπολη και κωπηλασία στη λίμνη Κουρνά. Η επιθυμία των ανιχνευτών να διασκεδάσουν σε “πολιτισμένο” περιβάλλον ... έμεινε ανεκπλήρωτη! Παρ’ όλη την αυξημένη τουριστική κίνηση που έχει η Κρήτη τους θερινούς μήνες, καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό να είμαστε μόνοι μας, λόγω ενός ανεξήγητου φαινομένου: όλοι έφευγαν όταν εμείς πηγαίναμε! Τέλος, πολύτιμες φάνηκαν κατά τη διάρκεια της κινητής, οι ιατρικές και γεωγραφικές γνώσεις του Νίκου Χαιρετάκη που από φέτος είναι Υπαρχηγός στην Κοινότητα.

Κατά κοινή ομολογία, η κατασκήνωση αυτή μας έδωσε αμέτρητες εμπειρίες και όλοι γυρίσαμε σόοι και σοφότεροι.



Παραλία Τηγάνι στη Γραμβούσα